
Υποπτέραρχος Ιατρός ε.α. Βενετσάνος Ποθυμενάκος

Αντιπρόεδρος Ε.Α.Α.Α.

(Ενωση Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας)

Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 2004

Η Λακωνία από την αρχαιότητα και μπορούμε να πούμε και μέχρι σήμερα, έχει αναδείξει αξιόλογους άνδρες με προσφορά σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Ιδιαίτερα όμως η Λακωνία είναι γνωστή για την στρατιωτική της αγωγή και τους στρατιωτικούς, που ανέδειξε, με προσφορά στους αγώνες του Έθνους που έχουν λαμπρύνει την Ελληνική Ιστορία μας.

Ενδεικτικά στην αρχαιότητα, Λεωνίδας και Θερμοπύλες στην συνέχεια Κων/νος Παλαιολόγος, Μυστράς και Κωνσταντινούπολη, στην εποχή μας Δαβάκης, Πίνδος και Ελληνοϊταλικός πόλεμος, είναι απλώς μερικές περιπτώσεις με παγκόσμια ακτινοβολία και αναγνώριση.

Γόνος της ιστορικής οικογένειας Δαβάκη, υπήρξε ο αείμνηστος Πτέραρχος Κων/νος Δαβάκης τον οποίο είχα την τύχη να τον γνωρίσω πολύ καλά και να διδαχθώ πολλά από τον λαμπρό αυτόν αεροπόρο και εξαιρετο άνθρωπο. Είχα επίσης τη χαρά να με συμπεριλάβει στους φίλους του και να είμαι ο Γιατρός του.

Η γεναιότητά του συνδουαζόταν με το άκακο της ψυχής του, η ειλικρίνειά του με την αλήθεια των λόγων του.

Στις δύσκολες στιγμές της Αεροπορίας μας υπήρξε ο Αξιωματικός που την βοήθησε. Υπήρξε αναμφίβολα πολύ χρήσιμος, τόσο για το ανθρώπινο δυναμικό της Αεροπορίας και της Χώρας, όσο και για την ίδια της Αεροπορία, τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Ελλάδα γενικότερα.

Πολέμησε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου επέδειξε απaráμιλλη ανδρεία, αυτοθυσία, εξαιρετο και ακλόνητο θάρρος, σπάνια διοικητική ικανότητα και ανυπέβλητο ψυχικό σθένος, στην συνέχεια βοήθησε στην ανασύνταξή της και έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην άμβλυση των παθών των αντιτιθέμενων ομάδων, που υπήρχαν στην Αεροπορία από όποια θέση και αν κατείχε, χωρίς να βλάψει κανέναν. Αλλά και μετά την αποστρατεία του ανέπτυξε πλούσια κοινωνική δράση, τούτο είναι γνωστό σε πολλούς και όπως προκύπτει από τα έγγραφα στοιχεία που συ-

μπεριλαμβάνονται στο παρόν βιβλίο.

Αυτά και άλλα πολλά εξάλλου μου τα αφηγήθηκαν και πολλοί σύγχρονοί του Αξιωματικοί της Αεροπορίας, με τους οποίους είχα την ευχέρεια και την άνεση σαν γιατρός και αξιωματικός, να μιλάω και να μαθαίνω τα γεγονότα της Αεροπορίας.

Διαβάζοντας το βιβλίο αυτό, για το οποίο ο συγγραφέας έχει συλλέξει και αντλήσει στοιχεία από τα αρχεία της Πολεμικής Αεροπορίας, από καταθέσεις και αφηγήσεις συναδέλφων και από τα αρχεία του γιού του, Γιώργου Δαβάκη, εν αποστρατεία ανώτατου Αξιωματικού της Αεροπορίας και σήμερα Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω και Αντιδήμαρχου Πειραιά, θυμήθηκα όλα εκείνα τα γεγονότα που κατά καιρούς μου έλεγε, για την δημιουργία και την εξέλιξη της Πολεμικής Αεροπορίας και τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπισε σαν δημιουργούμενο σύγχρονο Όπλο.

Συγχαίρω τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο Γιώργο Δαβάκη που διαφύλαξε τα χρήσιμα αυτά στοιχεία που περιέχει το βιβλίο, για να τιμάται η μνήμη του πατέρα του, αλλά θεωρώ ότι τα στοιχεία αυτά τιμούν οπωσδήποτε τον αείμνηστο Πτέραρχο Κώστα Δαβάκη, και αποτελούν επίσης ένα χρήσιμο συμπλήρωμα στην Ιστορία του Όπλου μας.

Η ανάγκη να προλογίσω το βιβλίο αυτό πηγάζει και από το γεγονός ότι ο Πτέραρχος Κώστας Δαβάκης υπήρξε και Αντιπρόεδρος της Ε.Α.Α.Α., όπως εγώ σήμερα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΙΜΤΣ, θέσεις στις οποίες είναι γνωστό ότι υπηρέτησε με ζήλο, ενδιαφέρον και αποδοτικότητα και αποτελεί για εμένα ένα μικρό δείγμα σεβασμού στην μνήμη ενός αξιόλογου, ασυμβίβαστου, έντιμου και ηρωικού συναδέλφου, που αφιέρωσε όλη του τη ζωή στην Πατρίδα, την Ορθοδοξία και την Οικογένεια.