

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

«Πρώτο κόμμα στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία»

«Ο Αβραμόπουλος είναι η ήρεμη δύναμη της Ν.Δ.»

Σε θέματα που αφορούν την αρμοδιότητά του στο δήμο Πειραιά αλλά και για τις εκλογές και τις πολιτικές εξελίξεις μίλησε ο Αντιδήμαρχος Πειραιά Γιώργος Δαβάκης. Η συνέντευξή του έχει ως εξής:

Κύριε Δαβάκη τις τελευταίες ημέρες ακούστηκε και πάλι πολύ ο Δήμος Πειραιά και η Δημοτική Αστυνομία της οποίας είστε Πολιτικός Προϊστάμενος, ως Αντιδήμαρχος, εξαιτίας των επιτυχιών που είχατε στον τομέα της πάταξης του παραεμπορίου. Να σημειώσουμε ότι ενώ στο παρελθόν οι διωκτικές αρχές θεωρούσαν ως μεγάλη επιτυχία τον εντοπισμό και την κατάσχεση τριών ή τεσσάρων χιλιάδων παράνομων ειδών, σεξεί κάθε σχεδόν εβδομάδα προβαίνετε σε κατασχέσεις 35.000 και πλέον αντικειμένων. Που το αποδίδετε αυτό; και ποιές είναι οι περαιτέρω φιλοδοξίες σας για τον συγκεκριμένο τομέα που σας έχει ανατεθεί;

«Κατ' αρχήν πρόκειται αναμφισβήτητα για μια μεγάλη επιτυχία, για ένα καίριο κτύπημα στο παραεμπόριο, αλλά δεν είναι κάτι που έγινε τυχαία ή αποσπασματικά. Από την πρώτη μέρα που ο Δήμαρχος Πειραιά Βασίλης Μιχαηλίδης μου ανέθεσε την ευθύνη της Δημοτικής Αστυνομίας και των καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, τόσον εγώ όσο και το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας κάναμε μία τάνευα προσπάθεια για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που καθημερινά βρίσκονται μπροστά μας και να δικαιώσουμε τον Δήμαρχο που μας εμπιστεύτηκε. Στο πλαίσιο αυτό από τις πρώτες μέρες της θητείας μου έγινε μία πολύ σοβαρή δουλειά τόσο στο θέμα της πάταξης του παραεμπορίου όσο και στο θέμα της εξυπηρέτησης και ασφάλειας των πολιτών. Τα αποτελέσματα φάνηκαν γρήγορα. Δεν υπήρξε μέχρι σήμερα ούτε μία μέρα που να μην είχαμε συλλήψεις, προσεγγυές, επιβολή προστίμων σε παράνομους μικροπωλητές ως και κατασχέσεις χιλιάδων εμπορευμάτων που παράνομα διακινούσαν. Με τον καιρό αποκτήσαμε εμπειρία, βρήκαμε τρόπους να διεισδύσουμε σε συνεργασία με την ΕΛΑΣ στα κυκλώματα των λαθρεμπόρων και φθάσαμε σ' αυτό το αξιοζήλευτο αποτέλεσμα.»

Παράλληλα η Δημοτική Αστυνομία του Πειραιά κέρδισε την εμπιστοσύνη και την αγάπη του κόσμου και έτσι διευκολύνεται στον υπερθετικό βαθμό για να πετυχαίνει τους στόχους τους. Και ως μη ξεχνάμε ότι η δύναμη της Δημοτικής Αστυνομίας του Πειραιά αριθμεί μόλις 100 άτομα που ουσιαστικά ετοιμοπόλεμα αν εξαιρέσουμε ασθένειες, άδειες, μεταπτυχιακές σπουδές, αποσπάσεις κ.λ.π. δεν είναι ούτε 85. Για να αναληφθεί κάποιος τα μεγέθη, η Αθήνα έχει δύναμη 1300 περίπου Δημοτικών Αστυνομικών.

Και όμως τα άτομα αυτά καταφέρνουν και φαίνονται στο Πειραιά, επιπλέον ένα έργο που αναγνωρίζεται από όλους και έχουν τις επιτυχίες που προαναφέρθηκαν. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που πολλοί άλλοι Δήμοι έχουν ως πρότυπο τη Δημοτική Αστυνομία του Πειραιά και την καλούν για να συνεισφέρει στην οργάνωση και την αποδοτικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών τους. Αυτά βέβαια δεν θα ήταν δυνατόν να είχαν συντελεσθεί αν δεν είχαμε την αμέριστη συμπαράσταση του Δημάρχου Βασίλη Μιχαηλίδη και φυσικά αν είχαμε ως Υπηρεσία και ως άτομα κάθε είδους εξαρτήσεις ή διαπλοκές.»

Τι εννοείτε ακριβώς με αυτό που λέτε;

«Δεν εννοώ τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από το ότι για να μπει και να εξαρθρώσει τέτοια κυκλώματα που διακινούν εμπορεύματα τόσο μεγάλων ποσοτήτων και αντίστοιχης τεράστιας αξίας, πρέπει να είσαι άτεγκτος, έντιμος, διαφανής και να μην αφήνεις το παραμικρό περιθώριο για να διανοηθεί κάποιος ότι μπορεί να σε δωροδοκίσει. Μόνον έτσι μπορούμε και κάνουμε τη δουλειά μας ανεπίσημα, ανεπηρέαστα χωρίς δεσμεύσεις και βαρίδια.»



Πείτε μας τώρα και για τους στόχους σας.

«Εκείνο που έχω μάθει να κάνω πάντα στη δημόσια ζωή μου είναι το χρέος απέναντι στον πολίτη, τον Δήμο, την Πολιτεία και την Πατρίδα καθώς ως μη ξεχνάμε ότι πέραν από Δικηγόρος που είμαι τα τελευταία χρόνια, προέρχομαι από τις Ένοπλες Δυνάμεις, φέρω τον βαθμό του Αντιπεράρχου ε.α. και έχω διοικήσει μεγάλους Οργανισμούς του Δημοσίου όπως το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», την Ολυμπιακή Αεροπορία, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών του Υπουργείου Υγείας, μεγάλη θυγατρική εταιρεία Πληροφορικής, Οργάνωσης, Εκπαίδευσης της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, έχω δε διατελέσει Πρόεδρος Αθλητικού Δικαστηρίου, Ειδικός Συνεργάτης του επί σειρά ετών Υπουργού της ΕΡΕ και της Ν.Δ. και επί 35 χρόνια πρώτου Βουλευτή Λακωνίας αείμνηστου Δημ. Δαβάκη κ.α. και είμαι υπερήφανος γιατί απ' όπου φεύγοντας κατά γενική ομολογία έχω αφήσει τις καλύτερες των εντυπώσεων για την εργατικότητα, αποδοτικότητα και εντιμότητά μου. Έτσι ακριβώς πορεύομαι και ως Αντιδήμαρχος Πειραιά επικεφαλής της Δημοτικής Αστυνομίας και των Καταστημάτων. Αυτά τα γνωρίζουν και οι συμπολίτες μας γι' αυτό και με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους επί τρεις συνεχείς τετραετίες. Γι' αυτή την αναγνώριση τους ευχαριστώ από καρδιάς. Επιδίωξη μου, για όσο διάστημα θα βρίσκομαι σ' αυτό το πόστο είναι να κάνω την Δημοτική Αστυνομία του Πειραιά πρότυπο λειτουργίας, ήθους και παραγωγικότητας με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση του Πολίτη και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας τόσο για τον εαυτό του και την οικογένειά του όσο και για τον εργασιακό του χώρο. Επιδίωξη μου είναι επίσης να λειτουργούν εύρυθμα και χωρίς προβλήματα ή περιπέτες πολύπλοκες διαδικασίες τα καταστήματα της πόλης μας που ταλαιπωρούνται αφάνταστα λόγω της οικονομικής κρίσης ώστε να μπορούν οι ιδιοκτήτες τους να βγάλουν ένα μεροκάματο και να μπορούν να ικανοποιήσουν και τις ανάγκες του προσωπικού τους. Επειδή ακριβώς τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, ακόμα και η παραμικρή δυνατότητα καλής λειτουργίας που διασφαλίζεται σε ένα κατάστημα έχει ξεχωριστή αξία και σημασία.»

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ.Β. Μιχαηλίδης έχει εκφραστεί επανειλημμένα πολύ θετικά για το έργο σας. Αυτό το κάνει επειδή έχετε μια μακροχρόνια φιλία ή επειδή όντως αναγνωρίζει αυτό που κάνετε;

«Ο κ. Δήμαρχος είναι ένας πολύ ευαίσθητος και συνα-

σθηματικός άνθρωπος και πολύ καλός ως φίλος αλλά πολύ απαιτητικός ως Δήμαρχος. Έχει ως πρωταρχικό του στόχο να γράψει ιστορία στον Πειραιά και δεν λογαριάζει φιλίες ή συγγενείες προκειμένου να πετύχει αυτό το στόχο του. Άλλωστε στους 15 περίπου μήνες που βρίσκεται στο τιμόνι του Δήμου έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα επειδή ακριβώς ακολουθεί αυτή την πορεία. Έχει αποδείξει πως αν δεν πιστεύει κάτι δεν το λέει. Δεν έχει μάθει να «καϊδεύει αυτιά» αλλά αντίθετα είναι περισσότερο απαιτητικός με τους φίλους του παρά με τον οποιονδήποτε άλλον. Ο ίδιος δίνει το παράδειγμα της αδιάκοπης δουλειάς και της άμεσης αποτελεσματικότητας και είναι εκείνος που μας εμπνέει και μας κατευθύνει σε κάθε στιγμή και σε κάθε περίπτωση. Σε ό,τι αφορά το άτομο μου οφείλω να πω ότι είναι μέχρι σήμερα απόλυτα δίκαιος και αυτό οφείλεται στο ότι τον σέβομαι ως άνθρωπο και ως θεσμό και προσπαθώ να κάνω το κάτι παραπάνω ως διαχρονικός φίλος του. Εξάλλου τόσο ο ίδιος όσο και οι συμπολίτες μας βλέπουν ότι εργαζομαι σκληρά από το πρωί έως το βράδυ ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, προσπαθώντας να είμαι χρήσιμος στους Πειραιώτες και στο Πειραιά, που γεννήθηκα, μεγάλωσα και δραστηριοποιούμαι, με τα γνωστά πολύ καλά αποτελέσματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε πως όταν κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους που πρόσκειντο στη Ν.Δ. με την ιδιότητα του Γραμματέα Αυτοδιοίκησης, πριν χρησθεί υποψήφιος Δήμαρχος, στα γραφεία της Ν.Δ. και μας μετέφερε το μήνυμα του Προέδρου Αντώνη Σαμαρά να συστρατευθούμε με όποιον υποψήφιο επιλέξει το Κόμμα και να είμαστε υποψήφιοι μαζί του, του δήλωσα ενώπιον όλων των παρισταμένων συναδέλφων, να μεταφέρω στον Πρόεδρο ότι εγώ προσωπικά θα είμαι υποψήφιος με τον συνδυασμό που θα έχει τη στήριξη της Ν.Δ. μόνο εφόσον θα είναι ο Βασίλης Μιχαηλίδης επικεφαλής. Από τότε πίστευα ότι μόνο με επικεφαλής τον Βασίλη Μιχαηλίδη κερδίζεται ο Δήμος.»

Έχουμε πλέον ένα νέο πολιτικό σκηνικό με την μεταβατική Κυβέρνηση Παπαδήμου στην οποία μετέχουν πλέον του ΠΑΣΟΚ και εκπρόσωποι της Ν.Δ. και μέχρι πρότινος και του ΛΑΟΣ. Πως σας φαίνεται αυτό το πολιτικό μείγμα; Που μπορεί να οδηγήσει; Μπορεί να μας βγάλει από το τέλμα;

«Κατ' αρχάς πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι η κρίση που πλήττει τη χώρα είναι πρώτα πολιτική και μετά οικονομική. Το πολιτικό σύστημα της Χώρας βρίσκεται στα πρόθυρα της πλήρους κατάρρευσης. Οι πολιτικοί αντιμετωπίζονται από τους πολίτες παντελώς απαξιωτικά. Εκείνο που θα πρέπει να τονίσουμε είναι πως μία μεταβατική Κυβέρνηση το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να διαχειριστεί μία κρίση αλλά όχι να τη ξεπεράσει. Βέβαια εκείνο που πιστεύω είναι ότι για να γινόνταν καλύτερη διαχείριση θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός να είχε προβεί σε ανασημασίση με ταυτόχρονη μείωση των Υπουργών από 49 σε 10. Διέξοδο από το τέλμα θα δώσουν οι Βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου. Μόνο μία Κυβέρνηση ισχυρή με πρόσηψη λαϊκή εντολή έχει τη δυνατότητα να δώσει λύσεις. Σήμερα επαναλαμβανών υπάρχει μία βαθιά κρίση του πολιτικού συστήματος και δεν επιτρέπει αισιόδοξες προβλέψεις. Απαιτείται πολιτική ηγεσία με υψηλή εθνική ευθύνη που να είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί, να αναμετωπίσει και να συγκρουσθεί με τους δανειστές μας. Βέβαια η τραγική εικόνα της χώρας δεν οφείλεται μόνο στο πολύ κακό μνημόνιο και στους άθλιους τοκογλύφους δανειστές μας, αλλά κυρίως στην απαράδεκτη και εξοργιστική ανικανότητα των περισσότερων πολιτικών μας. Ο Ελληνικός Λαός έχει κουραστεί να διοικείται από τρεις Πολιτικές Οικογένειες. Πιστεύω και εύχομαι η νέα Κυβέρνηση να είναι της Νέας Δημοκρατίας. Σίγουρα οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα από τον Πρόεδρο της Ν.Δ. έχουν αλλάξει την πολιτική ζωή της χώρας και δρομολογούν θετικές εξελίξεις. Ας μη ξεχνάμε ότι υποχρέωσε σε παραιτήση τον με-

γάλο υπεύθυνο του δράματος που ζει σήμερα η χώρα, τον Γιώργο Παπανδρέου. Αυτό και μόνο το γεγονός δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να έρθουν καλύτερες μέρες στη χώρα μας. Ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται στο κατώφλι του Μεγάλου Μαζήμου. Εξαιτίας της στενής οικογενειακής μας φιλίας από την εποχή των γονέων μας, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι με τις άριστες σπουδές του, τις οικονομικές του γνώσεις, τις οικογενειακές του καταβολές, τις πολιτικές του εμπειρίες, θα έπρεπε να ήταν πρωθυπουργός πολλά χρόνια πριν. Το γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ το γνωρίζω ο ίδιος, η οικογένειά του και οι φίλοι του.»

Σε περίπτωση ασυμφωνίας στο πρόσωπο του αρχηγού του πλειοψηφούντος κόμματος νομίζετε ότι υπάρχει κάποιος πολιτικός από το πρώτο κόμμα που να μπορεί να προταθεί ως Πρωθυπουργός ή θα πρέπει να προστρέξουν σε λύση τύπου Παπαδήμου;

«Πρώτο Κόμμα στις εκλογές της 6ης Μαΐου θα είναι οπωσδήποτε η Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και ύστερα όπως προείπα Πρωθυπουργός εφόσον υπάρχει αυτοδυναμία θα είναι ο Αρχηγός του πλειοψηφούντος Κόμματος. Σε κάθε άλλη περίπτωση υπάρχουν αρκετοί πολιτικοί μέσα από τη Ν.Δ. που θα μπορούσαν να γίνουν Πρωθυπουργοί και μάλιστα πολύ καλύτεροι και αποτελεσματικότεροι από τον σημερινό δοτό Πρωθυπουργό. Όπως για παράδειγμα ο σημερινός Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος, η ήρεμη δύναμη του Κόμματος, που είναι εξέχουσα προσωπικότητα αναγνωρισμένη και παραδεκτή τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πρόσφατα δείγματα της αξίας και της εμπειρίας του είναι το γεγονός ότι μέσα σε τρεις μόλις μέρες από την ανάληψη των νέων καθηκόντων του άλλαξε τα πάντα στο Υπουργείο Άμυνας. Παρέλαβε ένα διαλυμένο Οργανισμό αποφασιστικής Εθνικής σημασίας και σε χρόνο μηδέν τον έκανε να λειτουργεί πεθαρχημένα και αξιόπιστα και να επιτελεί τον εθνικό του ρόλο στον υπερθετικό βαθμό. Κατάργησε εξωθεσμικές και ρουσφετολογικές διατάξεις του προκατόχου του. Έφερε την ηρεμία στο στράτευμα και κυρίως πολυπλασίασε την δύναμη αποτροπής των Ενόπλων μας Δυνάμεων με μεθοδικές και στοχευμένες κινήσεις στην ιεραρχία των αξιωματικών. Ενίσχυσε το κύρος των Ενόπλων Δυνάμεων με την απόφασή του ο Αρχηγός Γ.Ε.Θ.Α. να συμμετέχει στο ΚΥΣΕΑ ως εισιγνητής-τακτικό μέλος μετά ψήφου. Ακύρωσε την προκήρυξη διαγωνισμού της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης για την παροχή υπηρεσιών Catering στις πτήσεις των αεροσκαφών που μεταφέρουν κυβερνητικούς αξιωματικούς, ύψους 400.000 ευρώ για σάντουιτς, ξηρούς καρπούς κ.λ.π. Με άλλη διαταγή του τα κυβερνητικά αεροσκάφη μεταφοράς υψηλών προσώπων, πετούν πλέον μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και τον έλεγχο και την υποστήριξή τους ανέλαβε η Πολεμική Αεροπορία.»

Αυτά για να τα βλέπει ο προκατόχος του Υπουργός που χρησιμοποιούσε στρατιωτικό ελικόπτερο ακόμη και για τις μετακινήσεις του από το Πεντάγωνο στην Ελευσίνα. Και το βασικότερο όλων, είχε τη δύναμη και το σθένος να αρνηθεί και το πέτυχε, την τοποθέτηση ξένου Επίτροπου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε αντίθεση με τον Πρωθυπουργό και τους άλλους Υπουργούς που δεν τόλμησαν ούτε καν να εκφράσουν τις αναρρήσεις τους. Στείλεχ σαν τον Δημήτρη Αβραμόπουλο με διεθνή εμπέλευση και παραδοχή και αδιαμφισβήτητες ικανότητες με κύρος Πρωθυπουργού ή ακόμη και Προέδρου Δημοκρατίας, σπινίζον στην πολιτική μας ζωή. Όμως η Ν.Δ. είναι ένα Κόμμα με ιστορία και προσφορά στον τόπο με παρακαταθήκες του ιδρυτή της Εθνάρχη αείμνηστου Κων/νου Καραμανλή και δεν θα δυσκολευτεί να αναδείξει και νέα στελέχη. Το έργο που θα ανατεθεί στον νέο Πρωθυπουργό από τον Ελληνικό Λαό μετά τις εκλογές είναι τεράστιας Εθνικής σημασίας και δεν συγχωρεί λάθη ή αλλοτριώσεις.»