
Μιχαήλ Εξαρχάκος

Πρόεδρος Κοινότητας Πύργου
Διρού (1991 - 1994)
Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Διρού (1995 - σήμερα)
Πρόεδρος Πανελληνίας Ένωσης
Πολιτικών Συνταξιούχων
Πολεμικής Αεροπορίας
Επίτιμος Πρόεδρος Πανελληνίας
Ένωσης Τεχνικών Διοικητικών
Υπαλλήλων Ελληνικής
Αεροπορίας

Κυπαρισίας 45,
12244 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 2105903016

Αθήνα, Ιούνιος
1997

Ανεκτίμητη Προσφορά από τον Πτέραρχο Κωνσταντίνο Δαβάκη, έναν άνθρωπο με πλούσια δράση και ιστορία.

Δεν ξέρω τι είναι αυτό που με κάνει να συμπαθώ ορισμένους, αλλά ξέρω τι με κάνει να εκτιμώ και να αγαπώ ορισμένους άλλους

Μελετώντας την Ελληνική και όχι μόνο ιστορία, ζώντας τα σημερινά πραγματικά δεδομένα - με αποκορύφωμα την κρίση στα ΙΜΙΑ - και αξιολογώντας τις πολύμορφες θέσεις - δηλώσεις κ.τ.λ. των συμμαχικών και μη παραγόντων θεώρησα καθήκον και υποχρέωσή μου - τούτη την ώρα - να γράψω δύο λέξεις για τον φίλο πτέραρχο Κων/νο Δαβάκη, ο οποίος κρύβει στο είναι του - ΕΙΝΑΙ - μια ολόκληρη ΙΣΤΟΡΙΑ.

Ο Κωνσταντίνος Δαβάκης του Γεωργίου και της Σταυρούλας γεννήθηκε στον Πειραιά στις 20 Νοεμβρίου 1915. Αποφοίτησε από το 4ο Γυμνάσιο Πειραιώς και τον Ιούνιο του 1934 εισέρχεται στην Σχολή Ικάρων (4η σειρά) από όπου και αποφοιτά το έτος 1937.

Στις 24 Δεκεμβρίου 1944 δολοφονήθηκαν οι γονείς του Γεώργιος και Σταυρούλα καθώς και τα δύο αδέρφια του Δημήτριος και Χρήστος, θύματα και αυτά της κακίας των ανθρώπων σε εκείνα τα απαίσιες μνήμης χρόνια.

Στην Πολεμική Αεροπορία, ο Κων/νος Δαβάκης απέδειξε έμπρακτα, σ' όλους τους τομείς που τοποθετήθηκε, ότι διακατέχεται από συνέπεια - αίσθημα ευθύνης - σεμνότητα - γεναιοψυχία - ανιδιοτέλεια - απίστευτο

θάρρος - σεβασμό αρχών και γεναιότητα ψυχής.

Δεν ζήτησε ποτέ το τέλειο για να αγαπήσει τους συνεργάτες και συναθρώπους του, διότι γνωρίζει ότι αυτό που δίνει στην αγάπη ένα μαγικό χαρακτήρα, είναι ότι πιστεύουμε πως δεν θα τελειώσει ποτέ.

Τοποθετήθηκε σε πολλούς νευραλγικούς τομείς - στην ΠΑ - και τίμησε επάξια κάθε αξίωμα ή θέση που του δόθηκε. Συγκεκριμένα:

Το Δεκέμβριο του 1940 τοποθετήθηκε στο Ελληνικό (Χασάνι), ως Διοικητής σμήνους στη 13η Μοίρα Ναυτικής Συνεργασίας, σε αεροσκάφη τύπου ANSON και πραγματοποίησε - επιτυχώς - ανθυποβρυχιακές έρευνες, συνοδείες νηοπομπών, βομβαρδισμούς παρακτίων στόχων και νήσων κτλ

Στις 23 Απριλίου 1941 - μέσα από κόλαση πυρός - ο τότε υποσμηναγός Κων/νος Δαβάκης - αρχηγός της 13ης Μοίρας - οδήγησε πέντε αεροσκάφη τύπου ANSON στην Κρήτη και εκείθεν στην Αίγυπτο, όπου αφού εντάχθηκαν στην Αγγλική Αεροπορία R.A.F. - στο 201 Γκρουπ - ως ανεξάρτητη Ελληνική Μονάδα, συνέχισε τον αγώνα του κατά του άξονα.

Υπηρέτησε ως Διοικητής του Κρατικού Αερολιμένα Ελληνικού, ως Αρχηγός Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), ως Διευθυντής Ασφαλείας και Πληροφοριών Γ.Ε.Α. και Υ.Π.Α. ως Εθνικός Αντιπρόσωπος στο Ν.Α.Τ.Ο., ως πρόεδρος σε πολλές εξεταστικές επιτροπές για εισαγωγή υποψηφίων σπουδαστών στην Σχολή Ικάρων, το ΕΚΕΧ και τη ΣΥΔ. Θέσισε τις οποίες και πολύπλευρα τίμησε δρέποντας δάφνες, γενική αναγνώριση και ιστορικούς ύμνους.

Ο πτέρarquος - Κων/νος Δαβάκης - φύτεψε το δένδρο της τιμής και της γνώσης και δικαίως σήμερα απολαμβάνει ήρεμα τον ίσκιο του και τους καρπούς του. Δεν απελπίστηκε ποτέ και απέδειξε - μέ έργα - ότι είναι αληθινά γενναίος και μεγάλος, επέτυχε σε όλους τους στόχους του και απέδειξε περίτρανα ότι η νίκη ανήκει στους τολμηρούς.

Χρημάτισε υπασπιστής των υπουργών Π. Μαυρομιχάλη, Παν. Κανελλόπουλου, Αρ. Πρωτοπαπαδάκη, Θεμ. Τσάτσου και συνεργάστηκε στενά με τον Αστυνομικό Διευθυντή Αθηνών - Άγγελο Έβερτ - για την διάσωση πολιτών που - αποδεδειγμένα - κινδύνευαν. Απέδειξε έτσι ότι έχει φωτεινή φαντασία που εμφανίζει τον κόσμο μεγαλύτερο, καλύτερο και φωτεινότερο.

Υπήρξε σπουδαίος θεμελιωτής και στυλοβάτης της Π.Α. και τιμήθηκε με πάρα πολλές τιμητικές διακρίσεις, προαγόμενος στο βαθμό του υποπτέρarquου και τον Απρίλιο του 1962 - πιστός στις αρχές του - υπέβαλε αίτηση αποστρατείας από την Πολεμική Αεροπορία.

Ο Πτέραρχος - Κων/νος Δαβάκης - υπήρξε έντιμος, γενναίος, υπεύθυνος, ακέραιος, ευθύς, πρόθυμος για θυσία και πάντοτε ανιδιοτελής. Θυμάται ιδιαίτερα τα πέντε αεροσκάφη - τύπου ANSON - και τους έντεκα ηρωικούς συνεργάτες του (8 υπαξιωματικούς και 3 αξιωματικούς), που πέταξαν μαζί του τον Απρίλιο του 1941 στην Αίγυπτο και εκείθεν συνέχισαν τον αγώνα τους - για ελευθερία - κατά του άξονα.

Πολλά έχουν γραφεί για τον Κων/νο Δαβάκη και την ιστορία του. Σε όλα αυτά προσθέτω σήμερα και εγώ ένα λιθαράκι, σε αναγνώριση της πολύμορφης και πολύπλευρης - θετικής εθνικής - προσφοράς του.

Σε αυτή μου την απόφαση οδηγήθηκα από σεβασμό προς την αλήθεια και από καθήκον και αγάπη για τον πτέραρχο και την ιστορία του.

Θεωρώ υποχρέωσή μου, ως άνθρωπος, ως Μανιάτης και ως Έλληνας, που έζησε εκείνη την εποχή και τη σημερινή πραγματικότητα, να επισημάνω και να τονίσω τα ιστορικά και ανθρώπινα δεδομένα του πτεράρχου, Κων/νου Δαβάκη, με την ελπίδα να καταστεί παράδειγμα προς μίμηση.

Αισθάνομαι ευτυχής και υπερήφανος που μου δίνεται η δυνατότητα να τονίσω - για μία ακόμη φορά - ότι η Μάνη, αυτός ο μικρός σε έκταση αλλά μεγάλος σε ιστορία και δόξα τόπος, συνεχίζει να γεννά ήρωες, άνδρες με φλογερή φαντασία, ιστορική αυταπάρνηση, τρικυμιώδη χαρακτήρα και ιστορική συνέπεια.

Ο πτέραρχος - Κων/νος Δαβάκης - γόνος της Μάνης, απέδειξε έμπρακτα, ότι τιμά τη γενέτειρά του, σέβεται την ιστορία του τόπου του και συνεχίζει αποτελεσματικά το πλούσιο έργο των προγόνων μας.

Ο πτέραρχος - Κων/νος Δαβάκης - υπήρξε έντιμος και γι' αυτό αποτελεί ευγενικό δημιούργημα του Θεού. Είπε πάντοτε την αλήθεια και είναι ήσυχος, διότι η αλήθεια δεν αλλοιώνεται όσο κι αν οι άνθρωποι την κακοποιούν ή και τη διασύρουν. Κυβέρνησε επιτυχώς σε τρικυμιώδη θάλασσα και αντιμετώπισε ήρεμα, με καλοσύνη και ευγένεια τα θέματα της ζωής.

Σήμερα, παρά τα ογδόντα του χρόνια, συνεχίζει τις δραστηριότητες, στον ευρύτερο Ελληνικό χώρο και ζει ήρεμα με τη σύζυγο, τα παιδιά και τα εγγόνια του.

Φίλε Πτέραρχε σε συγχαίρω γι' αυτό που είσαι, σε ευχαριστώ για όλα όσα προσέφερες και προσφέρεις και σου εύχομαι κάθε ατομική και οικογενειακή χαρά και ευτυχία, με την πεποίθηση ότι αποτελείς φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση.

Με εκτίμηση και αγάπη
